



DATINGPLATFORM

Amelie Albrecht van
Tinder gegooid na
16.000 matches

Te gretig swipen blijft niet zonder gevolg, weet Amelie Albrecht (28) nu. De comédienne is verbannen van het datingplatform Tinder omdat ze te veel matches had met vrijgezelle mannen. Liefst 16.000 stuks. Dat vertelt ze vanavond in *Scheire en de schepping* op Play4.

"Ik vond het een hilarisch idee om 10.000 matches op Tinder te hebben. Dus betaalde ik om onbeperkt te kunnen swipen. Ik ben tot 16.000 kunnen gaan, en dan kreeg ik een mail. Sindsdien kan ik niet meer op Tinder." (div)

De volgende ramp die de mensheid zal treffen, zal géén pandemie zijn. Zeg dat Lieven Scheire (40) het gezegd heeft. Hij voorspelt een zonnestorm, een komeetinslag, iets in die orde. En op kortere termijn: **een nieuw seizoen van 'Scheire en de schepping'**.

"Ik moet ook heel vaak opzoeken hoe iets werkt, hoor"

SCHEIRE EN DE SCHEPPING

PLAY4
Tom De Leur

Alles komt terug, ook *Scheire en de schepping*. Ooit een kijkcijferkanon op Eén met 1,3 miljoen kijkers, van wie er één miljoen in rook opgingen toen de Schepper naar Vier verhuisde. "Dat is acht jaar geleden", zegt Scheire met een knipoog. "Waar präten we dan nog over?"

Proficiat, je bent veertig geworden.

"Dank u. Dat viel me toch zwaarder dan dertig worden, maar niets dramatisch. Ik ben gelukkig omringd door mensen die de veertig al voorbij zijn en plots geen debardeurs zijn gaan dragen en boekhouder zijn geworden. Het leven begint bij veertig!"

Je bent aan de slag bij Play4, bij VTM én bij de VRT, waar je nog altijd wetenschapscommunicator bent en nieuws over robotica en astrofysica in mensentaal uitlegt. Heb jij als aanhanger van de wetenschap geen last gehad van antivaxers?

"Ik ben redelijk buiten schot gebleven. Toen ik mijn vaccin kreeg en daarvan een foto op sociale media zette, vroeg iemand me hoeveel men me daarvoor betaald had. En er was ook iemand die beweerde dat ik op de loonlijst van de Russen sta. Maar het viel goed mee. Klein bier in vergelijking met wat virologen over zich heen krijgen."

Jij zegt dat we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie, maar dat de volgende ramp geen pandemie zal zijn.

"Dit is een pandemietje, een piepklein hobbeltje in de geschiedenis. Als pandemie komt ze maar op de derde plaats in de voorbije honderd jaar, na de Spaanse griep en hiv. Nieuw is dat dit de eerste ramp is die ons treft in ons huidige welvaartsniveau. Honderd jaar geleden lag niemand wakker van oude mensen die stierven aan een longziekte. Ik wil graag een tv-programma maken over een aantal rampen die in onze samenleving nog geen stresstest hebben ondergaan. Ik denk aan een zware zonnestorm die onze communicatiesystemen voor dagen uit de lucht slaat. Gebeurt dat in

het jaar 1991, dan zouden de telefoons platliggen en de radio het niet doen. Dan had ik de bus naar school genomen, zou iedereen daar gezegd hebben *Hoe raar, de telefoon en de radio marcheert niet meer* en dat was het dan. Gebeurt zoiets vandaag, dan ligt alles plat. Daar is geen draaiboek voor.

Heb jij je kinderen al uitgebreid onderricht in de virologie?

"Ik heb thuis wat spike-eiwitten op een bord getekend, ja, maar ik had de kinderen eerder al eens het verschil uitgelegd tussen een virus en een bacterie." (lacht)

Was het prettig thuiswerken met drie kleine kinderen? Computers genoeg, wellicht, met een nerd als jij.

"Gitte zat in het eerste middelbaar en had een laptop van de school, Lander zat in het zesde leerjaar en zat beneden aan de vaste computer, Hazel had in de kleuterklas nog geen computer nodig. Mijn vrouw en ik hadden elk onze laptop. Ik heb trouwens twee oude laptops gereset en gedoneerd, na die oproep. Het was tof om met de kinderen bezig te zijn. Mindert of was dat ik bij momenten als een IT-helpdesk van de ene kamer naar de andere moest lopen omdat de online lessen niet wilden lukken."

Dat moet een kleintje geweest zijn voor Lieven Scheire, de papa die alles weet en kan repareren.

(lacht) "Ik moet ook heel vaak opzoeken hoe iets werkt, hoor. De voorbije maanden heb ik er ook een woonwone van gemaakt om mijn kinderen uit te leggen hoe ze zelf iets kunnen opzoeken. Zo kwam mijn zoon naar beneden met de mededeling dat hij iets tof had gevonden om in 3D te printen. Je moet zo'n ontwerp eerst downloaden en dan door een softwareprogramma jagen, ik heb hem dat zelf laten doen. Niet veel later stond de 3D-printer te draaien. *Alright*, dacht ik, we zijn op de goede weg."

Waarom verbaast het me niet dat jij thuis een 3D-printer hebt?

"Ik heb er drie. (lacht) Twee zelfbouwpakketten en één goeie. Die zelfredzaamheid van mijn kinderen, die vind ik enorm belangrijk. Ook bij andere mensen. Ik word zelfs een beetje kregelig als mensen mij dingen vragen die ze perfect zelf hadden



kunnen opzoeken. Soms denk ik: 'Komaan, je hebt een smartphone, daar kun je die vraag perfect op googelen.'"

Je draagt toch een beetje dat aura van een allesweter.

"Ik weet veel over een paar dingen, maar daarbuiten ben ik een even grote duts als andere leken. Er zijn echt mensen die denken dat ik alles weet over alles. Dan mailen ze mij: 'Welke zelftrekkende vijzen moet ik bij de Gamma gaan halen om mijn

SOAP

Jelle Palmaerts uit 'Tytgat chocola' speelt Emiel in 'Familie'



Jelle Palmaerts (34), die in 2017 de hoofdrol speelde in *Tytgat chocola*, krijgt een rol in de populaire tv-soap *Familie* op VTM. Vanavond duikt hij voor het eerst op als Emiel in het fietsenatelier van Patrick Pauwels. Patrick staat er na het vertrek van Stefanie weer alleen voor in het

fietsenatelier. Hij sukkel met artrose. Emiel komt een handje helpen. "In het begin moet ik maar wat sorteren, maar al snel merken ze dat ik meer kan", vertelt Jelle. Jelle speelt een gastrol in *Familie*. Hoe lang het personage Emiel meedoet, is niet geweten. (gfm)



keuken te herstellen? Of wat dacht je van: 'Lieven, er zit een vreemd soort roest in de benedenhoek van mijn zwembad, ik denk dat daar aluminiumprofielen zitten'. Of: 'Lieven, ik heb een nieuwe koelkast gekocht en sindsdien beslaan de ramen in mijn slaapkamer, zou er een verband zijn, het type koelkast is ZX-58-B'. Ik weet eigenlijk nog altijd niet goed hoe ik daarop moet reageren."

Je kinderen hebben in het lager op een Freinet-school gezeten? Zou jij daar voordeel uit hebben

gehaald?

(*kruikt*) "Wees maar zeker. Ik heb bij de Broeders van Liefde gezeten, en in het college. Ik heb er geen blijvende schade aan overgehouden en ik heb mijn weg gevonden in het leven, maar het klassieke katholieke Vlaamse onderwijs was écht niks voor mij."

Lijfstraffen gekend?

"Ik heb nog de befaamde 'pedagogische tikken' gekregen, ja. Geen stokslagen, wel de traditionele

"Doorslaan in het pampereen en zeggen dat iedereen alles moet aankunnen, hoeft voor mij ook niet. Anders kan ik bij om het even welke voetbalclub uit eerste klasse binnenstappen en zeggen: ik wil hier meespelen"

lap rond de oren en de tik met de ring. Ik herinner me nog dat we in het middelbaar bélandden en de klastularis zei: 'Wij mogen jullie niet slaan'. Waarop het overgrote deel van de klas reageerde: 'Ja, natuurlijk niet'. Maar wij van Wachtebeke dachten: 'Ja, dat zal wel, dat zeiden ze in het lager ook.'" (*lacht*)

Ouders van vandaag willen zich weleens ergeren aan het rapport waarmee zoon of dochter thuiskomt: geen punten, maar smileys.

"Punten geven ze bij Freinet ook niet, in de middelbare school werken ze met een quotering van expert tot beginner. Ik vind dat prima. Maar als een pedagoog met een degelijk onderzoek kan aantonen dat het beter werkt met punten, ja, doe het dan met punten. Ik ben daar ook niet dogmatisch in. Doorslaan in het pampereen en zeggen dat iedereen alles moet aankunnen, hoeft ook weer niet. Anders kan ik bij om het even welke voetbalclub uit eerste klasse binnenstappen en zeggen: 'Ik wil hier meespelen'. Ik ben ook nogal verbaasd over de groeiende procescultuur waarbij ouders scholen voor de rechtbank dagen om hun kind koste wat het kost erdoor te krijgen. Moet je er als school alles aan doen om iemand die het aankan de optimale kansen te geven om een bepaalde richting te laten volgen? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen een universitaire opleiding in de chemie moet kunnen behalen."

Jij bent een fervent aanhanger van de cognitieve gedrags therapie om aan jezelf te werken. Zou ook dat je geholpen hebben op school?

"Had je mij in het vierde middelbaar gezegd dat ik een subassertiëf type was dat er alles aan deed om conflicten te vermijden in de omgang met agressievere types: dat inzicht was zeker van pas gekomen. Een beetje basopsychologie in het middelbaar onderwijs zou iedereen goed doen, denk ik. In de Freinetschool hebben de kinderen om de zoveel tijd een groeps gesprek. Daar worden complimentjes en wreveltjes besproken. Een complimentje is dan: 'Ik heb gisteren met u gespeeld en het was leuk en ik heb van u een halve koek gekregen'. Een wreveltje is: 'Ik was tikkertje aan het spelen en jij wou voetballen en jij pakte al mijn vriendjes af en toen had ik niemand meer om mee te spelen'. Daar wordt dan over gepraat. Als je dat in mijn schooltijd vlakaf tegen een ander kind had gezegd, was het gewoon ruzie. Nu spreken die kleuters dat uit en komen ze er beter uit. Voor iemand die conflicten halsstarrig vermijdt, is dat een interessante les. Laten we zeggen dat ik vijfendertig jaar heb gedaan over wat die kleuters nu al kunnen.'" (*lacht*)

Sommige mensen zouden die "alles is bespreekbaar"-cultuur wegzetten als "woke".

"Tja. Vroeger stak iedereen alles weg. Als je kijkt naar die emotionele knopen waarin velen uit de babyboomgeneratie verstrikt zitten: dat is ook niet min. Ik stel met jou vast dat daar weinig begrip voor is. Polarisering is overal. En ik ga het recept ertegen niet uitvinden, vrees ik. Wat ik wel nog eens zou willen doen, is samen met een expert een klein helder boekje schrijven over de basis van conflicthantering in de cognitieve gedragspsychologie. Zo'n boekje dat je leest en waarvan je misschien zegt: 'Dat herken ik!' Voor mij was gedrags therapie echt een openbaring. Je hebt in de psychologie heel wazige domeinen, om de psychoanalyse niet te noemen. Dat is eigenlijk meer een literair genre dan een wetenschap. Maar de inzichten uit de cognitieve gedragspsychologie waren erg herkenbaar voor mij. Ik ben er zo enthousiast over dat ik heel wat vrienden naar mijn therapeut heb gestuurd. Voor die man zijn wij wellicht een soap op zich.'" (*lacht*)